

Mi Boel en Nölle dur Ganzengat!

Ons eerste jaar

Dit is de eerste keer dat we een jaarverslag opstellen voor het Aarles Reuzengilde. En deze eerste keer zullen we dat jaar ruim nemen, want het begint eigenlijk in september 2021. Op dat moment waren Boel en Nölle klaar. Ria en Diny met hun hulptroepen hadden een geweldige inspanning gedaan om twee kloeke reuzen te laten verrijzen op Aarlese bodem. Hoe dat ging, zullen we nog wel eens haarfijn uit de doeken doen, maar niet in deze uitgave.

We hadden twee reuzen en een flinke club die wel mee wilde doen in het Aarles Reuzengilde. Niet in de laatste plaats door de onstuitbare wervingsacties van Ria Nooijen. En nu wilden we ons dorp ook kennis laten maken met Boel en Nölle. Ze moesten nou eindelijk maar eens onthuld worden, uit de schaduw stappen. Onbegrijpelijk hoe ze zich zolang verborgen hebben weten te houden. Met hun postuur.



De eerste presentatie

De dorpsbewoners waren al nieuwsgierig gemaakt met reuzen voetafdrukken in het dorp. Op zondagmiddag 21 november 2021 om half drie maakten de reuzen hun opwachting in Kasteel Croy. Gasten werden eervol onthaald door Dikke Mik die met recht het ouderschap van ons Reuzen duo opeisen. Uiteraard met een reusachtige dikke mik voor bij de koffie. De rest van het gilde kon voor het eerst de blauwe kiel met logo en uiteraard een Brabants geruite sjaal aan. En trots verwelkomden we de families van Henk Boel en Henk Nölle. Met de hulp van Celio van Gerwen, Geri van Gerwen en Henk van Beek konden er zelfs twee liederen van Boel en Nölle klinken op deze feestelijke middag.



Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!

Er werden toespraken gehouden. Monika Slaats sprak als wethouder van cultuur namens de gemeente Laarbeek. Natuurlijk hebben we het fijntjes ingewreven dat deze reuzen er zonder subsidie geboren zijn en dat ze mét subsidie zeker tot grootse daden in staat zouden zijn. Reuzenmoeder Ria vertelde wat over de ontstaansgeschiedenis. En Binderin speelde en zong het Aarles Reuzenlied, dat Joep Gooiker voor Boel en Nölle heeft geschreven.

Er waren vertegenwoordigers van de Federatie van Nederlandse Reuzen. En Pauls Spapens hield een lezing over de reuzencultuur in het algemeen en over de Reuzen in Brabant. De Pers was erbij en zo ging het nieuws de wereld in.

Als Reuzen hier de stroat op gan. Mi Boel en Nölle, Mi Boel en Nölle, Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!



De doop van de reuzen

Als Aarles Reuzengilde konden we aan de slag. Want op zondag 10 april 2022 zouden onze reuzen echt de straat opgaan. Vanaf het Patronaat marcheerden Boel en Nölle door de Dorpsstraat naar de Klokkengieterij. Onder grote belangstelling. Een paar honderd mensen sloten meteen aan en zo gingen onze reuzen in optocht over straat. En ze werden met grote blijdschap ontvangen door de Aarlese gemeenschap om in de grote hal van de Klokkengieterij met muziek en eerbetoon hun opwachting te maken.



Mi Boel en Nölle dur Ganzengat!

Onder de uitbundige klanken van de Gooz Hool Band stapten Boel en Nölle de grote hal binnen waar gasten om tegenop te zien ze verwelkomden. Als Peter en Meter voor reus Nölle kwamen uit Oisterwijk Reus *Peer Parel* en Reuzin *Ermelinde* uit Moergestel. Zij brachten de reuzin *Heukelomse Mie* mee en reuzin *Ariaenneke* uit Haren mee en *Hendrikje het monster van de vennen* was er. En ook Boel kreeg een Peter en Meter: Reuzin *Johanna Abcovia* en Reus *Toon mee 't vèereke* uit Goirle en Riel. Een grote groep begeleiders brachten ze mee en de nodige vertegenwoordigers van de Reuzengildes uit Brabant en van de Nederlandse Reuzenfederatie. We mochten zelfs bezoek ontvangen uit Belgische reuzenvrienden, die van de hele dag een uitgebreid videoverslag hebben gepubliceerd op YouTube.



En dan was het grote moment daar: in een overvolle hal heeft onze burgemeester Frank van der Meijden Boel en Nölle met een oorkonde ingeschreven. Boel pinkte een traantje weg, Nölle maakte een vreugdesprongetje van een halve meter.

Daarna was het de beurt aan de Aarlese diaken Ton Schepens die onze reuzen doopte met de gedenkwaardige woorden: "Vandaag doop ik Boel en Nölle, waardoor zij opgenomen worden in de Aarlese gemeenschap. Hun opdracht zal zijn mede te werken aan de verbinding tussen mensen, de solidariteit bevorderen tussen alle mensen en het realiseren van een humorvolle gemeenschap."

En daarmee was het een feit. Aarles Reuzen zijn niet meer weg te denken. En we zijn trots op ze. Het Aarles Reuzenlied werd gezongen met begeleiding van Binderin en de Gooz Hool Band. En dan mochten alle aanwezige reuzen de beentjes strekken in de reuzendans op Kere weerom, reuze, reuze.



Ten slotte was het feest natuurlijk helemaal compleet met een optreden van de Boel Nölle Band.

Mi Boel en Nölle dur Ganzengat!

Reuzenoptocht in Bergen op Zoom



In juni mochten onze reuzen voor het eerst optreden buiten het dorp. We hebben deelgenomen aan de Reuzenstoet van Bergen op Zoom samen met meer dan 50 andere reuzen uit Nederland, België en Spanje. Dansend en zingend trok het Aarles Reuzengilde met Boel en Nölle door de oude straatjes over hobbelige kasseien.

Wij waren natuurlijk zeer vereerd met de uitnodiging van de Bergse reuzenfamilie van *Jan metten Lippen, Trui van den Toren, Toontje en Marieke*.



We kwamen er onze vrienden uit Goirle/Riel en uit Oisterwijk en Haren ook tegen. En tevreden sloten we ons optreden af met een groot feest in een plaatselijke kroeg.

Met dank aan de Bergse Stadsreuzen die ons hartelijk welkom heetten: *Jan metten Lippen*, zijn gemalin *Trui van de Toren* en hun kinderen *Toontje* en *Marieke*.

Ondertussen in Laarbeek

We zijn trots om ook onze burgemeester Frank van der Meijden tot fans van de Aarlese reuzen te mogen rekenen. Zo mochten Boel en Nölle zijn huldiging opluisteren toen hij voor nog eens zes jaren werd benoemd. Daar stonden onze twee reuzen midden in de raadzaal van het gemeentehuis. En bij de opening van het feestjaar ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Laarbeek waren ze weer van de partij. En terecht, want Boel en Nölle speelden een onmisbare rol in het uiteindelijke samengaan van de vier dorpen met hun acties voor Ale Blie.



Mi Boel en Nölle dur Ganzengat!



Bij gelegenheid van het jubileum van de Aarlese Heem stonden de reuzen opgesteld in het Kouwenbergs Kerkje waarbij de film over Boel en Nölle werd vertoond. En bij de het afscheid van tante Toos (Boels zuster) mochten wij voor het Reuzengilde een royale schenking ontvangen.

De reuzen hebben ook een puik Reuzenbier gekregen, gebrouwen door de Aarlese Gieterij. Het moge duidelijk wezen wie de eerste flessen kregen aangeboden. En het smaakt verrekkes goe. De eerste twee ladingen waren zo uitverkocht. Dus hedde 'n reuzendorst? Vat 'n BoelNölleke!



En hoe nou verder?

We mogen terugkijken op een geweldig jaar. Boel en Nölle waren meer dan zichtbaar, maar je kijkt er ook niet zomaar overheen. Er waren heel wat meer activiteiten dan wij van tevoren hadden verwacht. En er zijn al volop ideeën voor volgend jaar. In elk geval mogen we gaan deelnemen aan de 2e internationale Goirlese Reuzenoptocht op zondag 17 september 2023 bij de peter en meter van reus Nölle: Reuzin *Johanna Abcovia* en Reus *Toon mee 't vèèreke*.

Begin volgend jaar zal het Gilde bij de notaris worden aangemeld tot een officiële vereniging. Dan wordt het ook mogelijk om lid te worden en zo'n mooie reuzenkiel te verwerven. Wie wil dat niet?

Verder zijn er al plannen voor een kleine uitbreiding van onze reuzenfamilie. Hoe? Dat is nog geheim. We hopen binnen het Aarles Reuzengilde ook een rol te gaan creëren voor de Aarles kinderen, want die blijken al wel tot onze grootste fans. En stiekem hopen we er natuurlijk op dat onze Laarbeekse burens in Mariahout, Lieshout en Beek en Donk aangestoken worden en eens gaan kijken of ze niet ook aan een reus zouden willen beginnen.

Het Aarles Reuzengilde is reuzentrots op wat we bereikt hebben in ons eerste jaar. Het is waarachtige een feest geworden. We willen onze grote dank uitspreken aan de gemeente Laarbeek en het Dorpsplatform van Aarle-Rixtel die ons voortaan ondersteunen met een mooie subsidie. En natuurlijk zijn we reuzeblij met de sponsors van het eerste uur, niet in het minst daarbij Folklore groep Dikkemik. En met onze vrijwilligers, de Mooi Laarbeek Krant, de Goez Hool Band, muziekgroep Binderin, de deken en de burgervader, de behulpzame reuzengildes uit Brabant en dan vergeten we er nog een hele Boel.

Ook sponsor worden? Meer weten?

Mail naar reuzen.aarle@gmail.com en je krijgt alle informatie die je nodig hebt.