

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!

Beste vrienden van Boel en Nölle, dit is het

Jaarverslag van 2023

Het heeft even geduurd, maar hier alsnog het jaarverslag van het Aarles Reuzengilde. Als eerste (en nog even) enige reuzen van Aarle-Rixtel, kijken wij – Boel en Nölle – terug op een geslaagd seizoen. Geen wonder, uiteraard, met ons formaat staan wij stevast voor een GROOT succes. Maar uiteraard was ook de hulp van ons eigen Reuzengilde daarbij van enorme betekenis. Van de vele uitnodigingen voor optredens die wij mochten ontvangen, konden we op een aantal ingaan.

Hieronder doen we verslag van wat we het afgelopen jaar 2023 allemaal meegemaakt hebben.

Aankomst van Arlenius' boek

Koningsdag 27 april in de middag kwam uit Florence het veelgeroemde boek van Arlenius aan op kasteel Croy. Een grote menigte stond buiten op het plein de bus op te wachten, die ons Wim Daniëls, Henk (Nölle) van Beek en het boek zou thuisbrengen. Terwijl onze Reuzen braaf stonden te wachten in het kasteel. Na een korte plechtigheid buiten met onze burgemeester gingen we dan toch nog even naar binnen. Het Arlenius Trio, voor de gelegenheid als duo, speelde wat oude muziek. Zo oud als het boek ongeveer. En Binderin, voor de gelegenheid gereduceerd tot kwartet met Diny en Ria als versterking, bracht het aloude Aarles Reuzenlied, dat bijna verongelukte.

Henk van Beek trad op met het roemruchte Arleniuslied, helaas zonder Celio Boele.

Na een bierke ging het hele gezelschap door naar de Kouwenberg. Waar de jolige sfeer van Koningsdag geheel omsloeg tot een waar volksfeest bij de entree van BOEL en NÖLLE. Trotse reuzen die voor de kiosk onmiddellijk een hoofdrol opeisten. Eenieder wilde met ze op de foto. Kinderen dansten eromheen.



We zijn nu een vereniging

Sinds donderdag 4 mei is het een feit: Het Aarles Reuzengilde is ondergebracht in een vereniging. Nadat Wilma per fiets nog een paspoort had afgeleverd van een van de bestuursleden kon notaris Harry van Rooy de acte definitief maken. Nu staan we geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen we een eigen bankrekening openen. **Daar kunnen dan voortaan alle donaties en subsidies heen.** Bestuurd worden we door Celio en Henk, Inge, Jan en Joep.

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!



Voorjaarskermis in Aarle-Rixtel

Op zaterdag 10 juni mochten Boel en Nölle hun opwachting maken bij de Aarlese voorjaarskermis. Het was een prachtig beeld, die twee grote reuzen tussen de kramen en attracties. Ja zowaar, voor de gelegenheid zelfs een Reuzenrad! Tevens toonden ze aan dat de reuzen zich ook in het gras van de Heuvel naast het Pumpke zich prima staande konden houden. Al konden onze twee dappere 'dragers' Ingrid en Theo wel uitwringen. Het is verrèkkes warm in de buik van een reus bij een buitentemperatuur van boven de 30 graden.

Reuzen op de Tilburgse kermis



Vrijdag 21 juli werd de beroemde Tilburgse kermis geopend door een fraai gezelschap van Brabantse reuzen. De twee Aarlese reuzen kregen gezelschap van de reuzen uit Goirle-Riel en die van Gilze. Het reuzengezelschap werd opgehaald door de knetterende percussieband Batala. Het werd een swingende en kleurrijke entree. Het reuzengezelschap kreeg een ereplaats vlak voor het grote reuzenrad. Boel en Nölle trokken swingend door Tilburg. Na de

opening hebben ze nog een mooie ronde over de vermaarde kermis gedaan om dan neer te strijken in een plaatselijk drinkgelegenheid voor frisse drankjes en menig pilsje. Helaas werd aan onze reuzen de toegang tot het Reuzenrad ontzegd. Te groot, meende de uitbater. Dan nog maar een flink glas Tilburgs bier.

Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!



Reuzenoptocht van Goirle - Riel

Het was de 2e internationale Goirlese Reuzenoptocht, die op zondag 17 september 2023 door Goirle trok. Het werd een geweldig avontuur met 48 reuzen uit Nederland, België en Frankrijk. Voor dag en dauw gingen Boel en Nölle al op weg naar Goirle met een flink aantal leden van het Reuzengilde. We waren goed vertegenwoordigd met ruim 20 vrouwen, mannen en heel wat kinderen die meededen met de optocht.

Hoewel onze reuzen zeker niet de kleinste zijn moesten ze toch regelmatig opkijken tegen veel grotere soortgenoten, zoals de geweldige Christoffel (Sjtuf), de Roermondse Stadsreus of Gulle Moei uit Gilze. Maar onze reuzen lieten zich daardoor niet intimideren. Swingend gingen ze door de straten van Goirle. Boel en Nölle zijn een veelgeroemd zangduo. Dus schalde hun vrolijk repertoire door de straten van Goirle. Puttend uit de uitbundige nummers van onze reuzen konden we eindeloos vooruit. Het Reuzengilde eromheen, uit volle borst meeziingend.

Zeer vereerd waren we dat we onze eigen burgemeester Frank van der Meijden met zijn vrouw en drie collega-burgemeesters op een tribune langs de optocht ontmoetten. Hij had de plaatselijke burgervader al verwend met een grote fles heerlijk Aarles Reuzenbier.

Ad Verleg overleden

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van onze trouwe vriend Ad. Hij was lid van ons Reuzengilde vanaf het eerste uur en als lid van Dikke Mik ook al betrokken bij de bouw van de Reuzen. Ad was een trouwe hulp bij alle activiteiten en stond altijd voorop om te helpen. Een keer heeft hij reus Nölle voor een harde landing op de straatstenen behoed door hem met zijn hoofd op te vangen. Nölle bleef ongedeerd, Ads hoofd had het zwaarder te verduren.

Wij missen Ad Verleg heel erg.



Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!



Jubileum De Couwenbergh Aarle-Rixtel

Bij het jubileum van de Couwenbergh konden wij met het Reuzengilde natuurlijk niet ontbreken. Al was het maar dat Jantine ons Gilde steeds met veel hulp heeft bijgestaan. Boel en Nölle trokken natuurlijk veel aandacht voor de trappen van het voormalig gemeentehuis, waar onze lokale 'burgemeester' Jantine de nieuwe klok in het torentje van de Couwenbergh mocht inluiden. De reuzen keken verbaasd naar boven.

11de van de 11de : Prins Thijs den Uurste

Boel en Nölle - Aarle-Rixtels eerste reuzen - zijn enorm trots op de nieuwe Prins Carnaval van Ganzegat. Want opnieuw werd er een Prins gekozen uit ons midden. Prins Thijs is sinds 2019 betrokken bij het reuzengilde in Aarle.

Maar Thijs is bijlange na niet de enige Ganzegatse prins met een nauwe verbinding met de Reuzen. En dat terwijl die geen echte verbinding met carnaval hebben. De leden dus wel.



Mi Boel en Nölle dur Ganzegat!

In een eerste interview met de Aarlese Reuzen na de verkiezing van *de nieuwe Ganzegatse prins* buitelen de twee met grappen over elkaar heen. “Het is maar weer eens duidelijk, dat lid zijn van het reuzengilde een groot voordeel heeft bij de strijd om de prinselijke scepter.” “Prins Paul kreeg zelfs een tweede termijn als prins, omdat hij toen al verbonden was met het reuzengilde.” Of lag dat aan corona? “Het is natuurlijk overduidelijk dat Jan-Willem d’n Uurste - ook lid van het reuzengilde - in 2014 prins werd vanwege zijn statuur als kleine reus,” lachen Boel en Nölle, samen meer dan 7 ½ meter hoog.

“Prins Thijs d’n Uurste staat in het illustere rijtje van andere reuzengildeleden: Paul d’n Uurste, Johannes van Ganzegat en Lodewijk d’n Twidde, allemaal geen kleine jongens,” aldus reus Boel, zelf met 3,85 meter ook voor geen kleintje vervaard. “Nou, Thijs d’n Uurste mag dan niet zo’n reus van ’n vent zijn, hij hèd ’n verrèkes grote mond,” vult Nölle aan, “Hij is niet vur niks onze spreekstalmeester bij officiële gelegenheden als een doop of andere feestelijkheid.”



En voor de toekomst genoeg plannen ...

Voor 2024 staat er van alles te gebeuren.

Op zondag 2 juni willen wij deelnemen aan het Reuzenfeest in Maastricht.

Er zijn nog plaatsen vrij in de bus!

Een week later op zo. 9 juni is er in Aarle-Rixtel een jubileumsoptocht van de Blauwe Schut met Boel en Nölle, want het Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel bestaat 700 jaar.

*Verder zijn we begonnen met de eerste plannen en met sparen voor onze eerste eigen **Aarlese Reuzenstoet** in **2029** als ons dorp 850 jaar bestaat. En wie weet hebben tegen die tijd ook de andere Laarbeekse kernen reuzen die dan meelopen.*